

Jeu de Bouckles



Boekel

Even geduld a.u.b.

Hoe vaak wordt dat niet van ons gevraagd.
Maar we beginnen aardig in te teren op ons geduld.
Moet toch niet lang meer duren.
Ik mis het butje, ik mis de banen, ik mis de ballen, ik mis het schieten
Maar vooral het buurten, het elkaar zien.
Het laatste nieuws, elkaar een duwtje geven.
Het duurt nu toch wel heel erg lang dat we opgesloten zitten.
Weer weken verlenging.
goh wat een donkere gedachten.....

Ik begin eens opnieuw.

Even geduld a.u.b.

Geen probleem, wij jeu de boulers doen niet zo moeilijk.
Met zijn allen hebben we veel geduld.
Ik mis het butje en de ballen en de banen
Maar geen probleem want met de ballen en het butje vertrek ik naar een van de vele
baantjes in Boekel.
Wedden dat ik iemand tref waarmee ik ga boulen, en buurten.
Och en we hebben allemaal ons mobieltje en de telefoonnummers van onze leden.
Wie doet ons wat.
En och het wordt gewoon weer lente
en een groot voordeel van deze tijd :
We zijn lekker positief als we negatief zijn.
Een hart onder de riem...
Dus als we elkaar tegen komen zeggen we niet alleen maar hoi.
Tijd zat voor een praatje.
en als je zegt : Gij het mooi praten!
Dan heb je gelijk , maar toch.
We gaan ervoor , nog even geduld, komt goed.
Hou vol en probeer gezond te blijven!!!

Bestuur Jeu de Bouckles

En Anneke maakt er een fijne wedstrijd van:

Wedstrijd : Jeu de Bouckles – Corona.

2 – 10 staat op het bord, dat is de score

Maar de wedstrijd is nog niet verloren.

Even overleg, tactiek aanpassen

We zullen die tegenstander eens flink verrassen

Concentratie, de regels in acht

Een prachtig schot dan onverwacht.

Yes ! Dat puntje tellen wij op het bord

Een goed gevoel waardoor het beter wordt

De boules gegooid, die zijn mooi geplaatst

De tegenstander komt het laatst.

Hij wil ze wegschieten, maar dat gaat mis!

2 punten voor ons, als ik me niet vergis.

Ja, 2 punten voor ons , dus nu 5 – 10

Ze hebben nog lang niet alles gezien.

Vol enthousiasme gaan we door

En zetten ons beste beentje voor.

Maar dan komt de tegenstander weer op gang

2 punten gescoord. We worden bang.

Corona op 12 . Dat is kantje boord.

We moeten door nu onverstoord.

Overleg, een injectie vol energie, een tactische aanpassing

Puntje voor puntje zorgen wij voor verrassing.

Met zijn allen zijn we de strijd begonnen

Bij 13 kunnen we zeggen : we hebben gewonnen !

Als we het samen goed blijven doen

Worden we vast en zeker kampioen!

Dus hou vol!!!!!!